

C⁴ -NYTT

1993

INFORMATIONSBLAD

Nr 19

Ordföranden har ordet

C⁴-sällskapet har nu firat sitt tio-årsjubiléum. Klubbmästaren har återigen firat triumfer. Festen och programmet kunde med stöd av jubiléums-kommittén, som förutom styrelsen även bestått av Christopher B, och Malte J samt konsultativt av Britt E, genomföras plan- och stilenligt. Alf Åbergs historiska och humoristiska glimtar kommer vi länge att minnas. Jubiléet refereras närmare nedan, men jag vill här varmt tacka för allt arbete som Sune och kommittén lagt ned.

I högtidstalet vid middagen fick jag tillfälle att erinra om några i sammanhanget viktiga fakta, bl a följande:

Sällskapet är med sina tio år inte särskilt gammalt. Vi har däremot tio aktiva år bakom oss och när man i en återblick ser vår medlemsutveckling och alla de aktiviteter sällskapet lagt bakom sig får i varje fall jag en stark känsla av respekt.

Sällskapet hade för 10 år sedan 12 medlemmar och vi är nu 60. Vi har enskilt eller gemensamt hållit och fått avnjuta över 80 st föredrag eller panel-diskussioner med cirka 40 st samkväm med föredrag eller motsvarande aktiviteter. Vi har besökt flertalet av våra viktiga industri- och kunskaps-företag inom vårt verksamhetsområde, och vid varje arrangemang haft en mycket imponerande anslutning av medlemmar som med stort engagemang har deltagit i diskussionerna.

Vi har slutligen såväl bevarat som utvecklat traditionerna vid våra samkväm. Som exempel vill jag nämna 24 st dokumenterade av medlemmarna författade, situationsanpassade limerickar och ett icke officiellt, men väl avvägt antal snapsvisor. Med viss stolthet vill jag också erinra om att det absoluta flertalet av våra föredrag är dokumenterade och utgivna i årsböckerna. Vårt eget C4-NYTT har utkommit regelbundet sedan 1988. Medlemmarna erinrar sig säkert också alla de goda middagar med välanpassade viner som tjänstgörande klubbmästare låtit oss avnjuta. Jag erinrar mig också den stolte kassör som för inte så länge sedan berättade att så gott som alla medlemmar betalat sin medlemsavgift, nästan utan påstötning.

Vad innebär framtiden? Det pågår stora förändringar i de säkerhetspolitiska förhållandena i vår omvärld och stora förändringar i försvarets såväl ledningsorganisation som krigsorganisation. Vår försvarsindustri genomför genomgripande omstruktureringar.

Informationsteknologien, som är vårt intresseområde, utvecklas hissnande snabbt. Vi har försökt tackla den med hjälp av vår jubileumsutmaning som kommenterats nedan. Vi kommer givetvis att på olika sätt följa utvecklingen och engagera oss i hur den bäst skall kunna utnyttjas inom vårt verksamhetsområde.

Framtiden är alltså i alla avseenden spännande. Vi kan därför ingalunda slå oss till ro och fortsätta i gamla hjulspår, varken i vårt dagliga arbete eller i sällskapets verksamhet. Vi behöver vidga vårt arbetsfält och även vår medlemskrets samt successivt utveckla nya arbetsformer.

Innan vi talar mer om framtiden måste vi dock i några avseenden "göra upp med vårt förflutna". Hur kommer det sig egentligen att vi nu kan se tillbaka på tio års intressant verksamhet?

Mycket kort är historien den att några i ålder 34-43 år vid en pool under kreativa diskussioner visserligen hade olika syn på mycket, men bland annat lyckades ena sig om att diskussioner är en förutsättning för utveckling. Detta fruktsamma möte ägde rum våren 1982. Efter en viss konceptionstid om cirka 10 månader och därtill tio år har vi nu vid jubiléet harangerat våra grundare Christopher B, Ingvar V, Lennart A och Ingvar J med varsin limerick och genom att till dem som var närvarande överlämna vår nu traditionella minnesgåva i glas.

Hederslimerickarna lyder som följer:

En mångkunnig Bengtsson från FMV
 reste ut för att tekniska nyheter se.
 På bassängkanten sade det klick,
 och kamraterna såg i hans blick
 att något viktigt höll på att med C⁴ ske.

En kamrat Johansson från Telub då
 var bassängkamrat med målsökar'n på.
 Han förstod på ett klick
 när idéer nå'n fick
 som kunde nyttjas att mot C⁴ gå.

En Vänman i gänget var konsultativ
 på systemutveckling helt kreativ
 satte över i:et en prick
 innan de andra sade hick
 och så var C⁴ nästan operativ.

En Andersson var en av de fyra som kunde varit fem
 lade säkert på konstruktionen en rem
 när han sade det förlösande
 vi måste ha en ordförande
 och bildar C⁴ när vi kommer hem.

Tio år har gått. Styrelser har kommit och gått. Medlemmarna har jobbat och jobbat. En viktig insats i sammanhanget vill vi honorera. Under lång tid har Solveig Tollstedt varit en stöttepelare bakom några av styrelsekamraterna från dåvarande BEAB. Vad vore vi idag om inte stödet hemifrån eller från arbetskamraterna fanns. Solveig med make gladde oss med att vara med på middagen och inspirerade till följande:

Vi hyllar nu Solveig från Järfälla
 hon hjälpte C⁴ länge att styra och ställa
 När Jorg menade sådär och ungefär
 var Du vår viktiga tusenkonstnär
 Vi tackar Dig, hjälpsamhetens och inspirationens källa.

Nu med C⁴ mot framtiden !

Jubiléumsutmaningen

Jubiléumsutmaningen utfärdades i juni 1992 och har i början av 1993 resulterat i ett antal intressanta bidrag. Som ni kanske minns, gick det hela ut på att försöka beskriva "den kommande 10-årsperiodens landvinningar inom vårt verksamhetsområde och den eller de troligaste missräkningarna". I bestämmelserna för utmaningen ingår att bidragen är anonyma, men att anonymiteten kan brytas med författarens tillstånd i samband med att något av förslagen tilldelas pris vid 10-års- eller 20-årsjubiléum. Underförstått innebär detta att styrelsens ordförande har rätt att personligen bryta förseglingen till kuvertet med författarens verkliga namn i det fallet att förslaget av styrelsen har (anonymt) bedömts lämpligt för en offentlig belöning. Författare som av någon anledning inte vill få sin identitet avslöjad för andra än styrelsens ordförande kan naturligtvis inte heller erhålla pris.

Efter tio år, dvs år 2003, lämpligen inför ett eventuellt firande av 20-årsjubiléum, kommer förslagen att bedömas av juryn, dvs den dåvarande styrelsen, som enväldigt utser eventuell(a) pristagare. Ansvar för att på ett betryggande sätt förvara de inkomna bidragen fram till år 2003 åligger styrelsens nuvarande och kommande ordförande.

Som antydde i inbjudan till utmaningen har den nuvarande styrelsen förbehållit sig rätten att redan till 10-årsjubiléet dela ut pris till något av förslagen, givetvis enligt andra kriterier än vad som kommer att gälla om tio år, då ju visionerna skall dömas av mot facit.

De inkomna förslagen har bedömts av styrelsen, som beslutat att tilldela Christopher Bengtsson ett specialpris för sitt bidrag, "Robinsons återkomst eller Objektorienterade associationer, en glad prognos i tre akter". Detta aktstycke på sjuttiosex välskrivna sidor har formen av en teaterpjäs i tre akter och förtjänar ett bättre öde än tio års väntan på sin publik.

Den officiella prismotiveringen är:

"Christopher Bengtsson får priset för förmågan att kombinera sin visionära begåvning med en fullödig litterär framställningsform, till kommande nöje och uppbyggelse för C4-sällskapets medlemmar".

Prisutdelning har skett vid jubiléumsmiddagen, se nedan.

Dedicerade exemplar av Christophers förnämliga skrift delas ut vid kommande årsmöte. Detta är ett skäl, så gott som något, att verkligen komma på årsmötet. Gör det, bästa C4-medlem!

Jubiléet den 8 mars

Sällskapetets 10-årsjubiléum firades den 8 mars 1993 med en jubiléumsmiddag i NürnbergHuset på Södermalm i Stockholm. Sjuttiofem personer deltog.

Inbjudna gäster var:

- Representerande en av sponsorena, Bo Hörner med hustru Monica
- Representerande CMHS, Göran Tode med hustru Kerstin
- Representerande mångårigt arbete bakom kulisseerna, Solveig Tollstedt med make Anders
- Gästföreläsaren, Alf Åberg

Efter en drink i Fatbursalen förflyttade vi oss till Swedenborgsalen, där Lars E hälsade den välkände militärhistorikern Alf Åberg välkommen som gästföreläsare i C4-sällskapet.

Lars framhöll att Alf med sin bakgrund från Krigsarkivet och som historiker av facket var utomordentligt väl skickad att tala över dagens ämne, en historisk belysning av det militära beslutsfattandet genom tiderna.

Alf Åberg uppehöll sig huvudsakligen vid Sverige och armén under stormaktstiden, dvs 1600-talet, en på gott och ont glansfull period av svensk militär aktivitet.

Alf beskrev värtaligt den stora betydelsen av kommunikationer och förbindelser i olika hänseenden. Indelningsverket byggde på att varje socken i landet tillhandahöll ett antal soldater. Problemet att samla alla dessa soldater vid en mobilisering erbjöd en stor utmaning. Karl XI:s uppmarschplaner (mobiliseringsplaner), med Erik Dahlberg som organisatör, var epokgörande när det gällde den nödvändiga systematiken i planerna.

Det kan nämnas att den tidens gästgivargårdar, utplacerade på tre mils avstånd från varandra, var ett typiskt inslag i denna systematik. Officerarna måste ju kunna leva ett drägligt liv mellan varven. Vägbyggen var också mycket viktiga för planeringen.

Under det trettioåriga kriget hade Gustav II Adolf och hans generaler stora problem med att få tag i tillförlitliga kartor att basera sina beslut på. Bl a köpte man kartor på plats i Tyskland i den mån sådana fanns att tillgå.

Tåget över Stora bält erbjuder många intressanta exempel på beslutsfattandets problem. Även här led man brist på såväl ett pålitligt kartmaterial som övrig information. Först ute på isen upptäckte man efter hand hur långt det faktiskt var över till den andra sidan. Detta ledde så småningom till freden i Roskilde. Med Alf Åbergs ord, "kungen spelade och vann". Detta är ett bra exempel på beslutsfattande med osäkert eller kanske snarare felaktigt underlag, men det gick ju bra ändå i detta fall.

Man kan själv göra den för en C4-medlem kanske hädiska reflektionen att många framgångar här i livet inte skulle ha vunnits (vågats) om man haft tillgång till ett korrekt beslutsunderlag från början. Är måhända "lyckan står den djärve bi" den riktiga ledningsdoktrinen?

Beträffande kommunikationer och informationsinsamling påpekade Alf Åberg kavalleriets dåtida stora betydelse. Kavalleriet var "arméns öga och öra".

Som ett målande exempel på den tidens informationsbrist beskrevs slaget vid Wittstock 1636, där Johan Banér och Lennart Torstensson var de tongivande fältherrarna. Man lät sin vänstra flygel göra en kringgående rörelse och anfälla fienden i ryggen, men i avsaknad av fungerande förbindelser hade man ingen aning om hur det gick!

Alf Åberg framhöll avslutningsvis ett mycket intressant faktum, nämligen att fältherrarna under den aktuella tiden i flertalet fall var extremt unga, ofta i 20-årsåldern. Detta kan vara en förklaring till att de verkligen vågade satsa, trots osäker eller obefintlig information!

Efter välförtjänta applåder från auditoriet avtackades Alf Åberg av Lars E för det mycket intressanta och tankeväckande föredraget. Som synligt bevis för sällskapets uppskattning överlämnade Lars en brevpres.

Medan vi alla var på plats i Swedenborgsalen överlämnades kommandot till vår för detta tillfälle städslade fotograf, Bertil Gustavsson, som förevigade oss med ett gruppfoto. Alla närvarande C⁴-medlemmar får en egen kopia med detta C⁴-nytt.

Därpå bjöds deltagarna välkomna till bords av klubbmästaren Sune E. Jubiléumsmiddagen hölls i Högbergssalen.

Exekvering av den traditionella C⁴-snapsvisan leddes av Christopher B.

Kjell Mellberg framförde en jubiléumslimerick, som var ett beställningsverk från styrelsen, med följande lydelse:

För elva år se'n uti Västern den Vilda
ett C³I-gäng fick idén att nå't klubbaktigt bilda.
Så började C⁴'s bana
i ett lättare rus kan man ana,
men de droppar som njöts blev minsann ej förspillda.

Efter denna versifierade historiska betraktelse var förrätten avverkad, och Sune beordrade som planerat alla herrarna att byta bord. Damerna fick på detta sätt förmånen att middagskonversera med dubbelt så många briljanta C⁴-medlemmar som annars skulle ha blivit fallet! På motsvarande sätt fick dubbelt så många herrar möjlighet att konversera med den briljanta C⁴-medlemmen Karin W.

Varmrätten inleddes med ett välkomsttal av Sune E, kvällens värd.

Sällskapets ordförande, Lars E, höll därefter sitt högtidstal, som refererats ovan under rubriken "Ordföranden har ordet".

I anslutning till sitt tal delade Lars E ut ett antal gåvor/belöningar enligt nedan:

- Brevpress till sällskapets fyra grundare, Lennart Andersson (ej närvarande), Christopher Bengtsson, Ingvar Johansson (ej närvarande) samt Ingvar Vänman.
- Brevpress till Solveig Tollstedt, som under många år stöttat ett antal av sällskapets klubbmästare och sekreterare med arbete bakom kulisserna.

- En gåva till MHS i form att ett stipendium att användas av MHS till belöning av elev/lärare vid högskolan "för utvecklande insatser främst inom de delar av ledningssystemområdet, som är sällskapets verksamhetsområde".

Gåvan mottogs av CMHS representant, Överste 1 Göran Tode. Göran Tode framförde Militärhögskolans uppskattning och tack för de stipendiemedel som ställts till MHS förfogande. MHS har med glädje accepterat ett stipendium med det föreslagna syftet.

Prisutdelning förrättades också i första etappen av jubiléumsutmaningen, genom att Christopher B erhöll en brevprens ur ordförandens hand. Den officiella prismotiveringen, se ovan, lästes upp av sekreteraren, Lars-G. Som komplement framförde Lars-G även en limerick:

En berömvärd skribent i vår Skara
har vår utmaning lyckats besvara
med en pjäs som helt visst
efter tio års frist
som repris han nog lyckas försvara.

Jubiléumslimerick nummer två, också ett beställningsverk från styrelsen, framfördes av Christopher B:

Det var ett C4-gäng uti Sverige
med mottot: **Mot oinvigde man sig värje!**
Men mot tre upphöjt till två
tioårsfaktorn synes gå!
Vad kan år 03 männe det här ge?

Till desserten uppmärksammades två av sällskapets medlemmar som nyligen jubilerat på det personliga planet, dels sällskapets nestor Gerdt Stangenberg, 80 år, dels Malte Jönson, 60 år, för övrigt en av de allra första medlemmarna (1983). Britt E inledde med att hålla ett anförande där hon betonade behovet av ett C5-sällskap, Command Control Communication Computer Counterparts. Hon vände sig därefter till de båda jubilarernas charmanta fruar, som hyllades med kramar och blommor av Ingela E.

Därpå offentliggjorde Lars E sin hyllning till de båda jubilarerna, med var sin limerick:

En 80-årig överste från Hedemora
han hörde till de strateger stora.
I avsaknad av senilitet
hade han enorm aktivitet.
Han ville inte inflytandet förlora.

(författare Kjell M)

Det var en Jönsons Malte från Örgryte,
som 60-årig ställdes inför byråbyte.
Men med spänstig bravur
han visste ju hur
få karriären sin att sig som ny te.

(författare Christopher B)

Per G Nilsson hade fått ansvaret för "talet till kvinnan", och engagerade samtliga närvarande herrar att hjälpa till med detta viktiga värv. En för ändamålet nyskriven visa framfördes sålunda, med PG som försångare, och med övriga herrar deltagande i refrängen. Sången till kvinnan bifogas som bilaga.

Gerdt Stangenberg framförde ett tack för den överväldigande uppvaktningen av honom själv och hans hustru.

Malte Jönson framförde sitt och sin hustrus tack i form av följande limerick:

Till C4 just nu på Söder
och alla dess systrar och bröder
jag säger blott att
er hyllning mig glatt.
Jag blir uti facet helt röder.

En extra jubiléumslimerick framfördes av Lars Fransson:

Varje ledningssystemsarbetsmyra
vill in i sällskapet C fyra
låt oss därför i dag
i vårt vinnande lag
idka tioårshögtidsfestyra.

Kjell Mellberg läste upp följande spontana limerick med anledning av prisutdelningen i jubiléumsutmaningen:

Det var ett litet gäng ifrån Bromma,
som undrade hur det sig kunde komma,
att styrelsen kunde veta
vad segraren kunde heta.
Det skulle ju anonymitet förekomma.

Som svar på denna kluriga fråga angående anonymitet får styrelsen härmed hänvisa till texten under rubriken "Jubiléumsutmaningen" i detta C4-nytt. Det kan förtjäna att påpekas att någon "segrare" inte har utsetts eftersom "tävlingen" inte kan avgöras förrän om 10 år. Däremot har, helt enligt vad som förutskickades i inbjudan till jubiléumsutmaningen, ett pris utdelats redan nu till "bästa förslag", sett med dagens ögon. Det vore styrelsen helt främmande att tro sig kunna förutse framtiden.

Det avslutande tacktalet hölls av Bo Hörner, som lyckönskade C4-sällskapet till tio framgångsrika år. Han framhöll också, som en personlig iakttagelse, att han hade lagt märke till att sällskapet av någon anledning inte ville ha med marknadsförare som medlemmar. Han förklarade sig dock belåten med att han åtminstone kunde ifrågakomma som sponsor.

Middagen avslutades därmed och sällskapet förflyttade sig till Fatbursalen för kaffebuffé och bar.

Under kaffebuffén delades jubiléumsboken ut till alla närvarande medlemmar. Övriga medlemmar får sitt exemplar tillsammans med detta C4-nytt.

Årsmöte

Nästa sammankomst är årsmötet den 11 maj 1993, kl 18.00 på K1 Mäss.
Samling kl 17.30. Kallelse har skickats ut tidigare.

styrelsen/genom

Lars G Nilsson

SÅNG TILL KVINNAN VID C⁴ -SÄLLSKAPETS 10-ÅRS JUBILEUM

Originalmelodi: Det är våren (Jules Sylvain)

Text: Per G Nilsson

När man som jag, nu sjunga ska, en sång till kvinnorna,
kanske undrar då nå'n, vad är nu här på gång, måste
kvinnan då hyllas med sång?
Då svarar ja', så ska det va', en hyllning skall hon ha,
och då tycker nog ni, nu skall vi stå dig bi,
för kvinnan vi klämmer nu i:

Refr.: Det är kvinnan, det är kvinnan,
som förgyller vår fest,
för se kvinnan är bäst!
Det är kvinnan, det är kvinnan,
utan henne blir livet en pest.
Hon smeker gärna mannen i huset
och det är hon som fostrar upp buset.
Det är kvinnan, det är kvinnan,
som gör vardagens liv till en fest.

Nu tänker en del, det där är fel, det stämmer inte alls,
nu vill vi vara med, så att alla kan se, det du
sjunger är bara en vals.

Du är en fjant, som tror att en tant, är skapelsens yttersta mål,
nej, ta och lyssna på oss, när vi nu kommer loss,
hör på den som är skapelsens boss:

Refr.: Det är mannen, det är mannen,
som Gud skapade först,
därför kommer hans törst.
Det är mannen, det är mannen,
utav honom se'n kvinnan blev till.
I Eden visa Eva upp baken,
och Adam insåg att han var naken.
Det är mannen, det är mannen,
som se'n dess varit kvinnans lakej.

Vi enas väl då, vår kamp kan få, ett lyckligt slut ändå,
både pojke och tös, har vår Herre släppt lös, så att
glädje av varandra de få.

Låt oss här ikväll, sluta upp med allt gnäll, och inse hurdan't det står till.
Ta och fatta ditt glas, och sjung ut i extas,
om kvinnan och var ej imbecill:

Refr.: Det är kvinnan, det är kvinnan,
som vi tillber idag, särskilt hennes behag.
Det är kvinnan, det är kvinnan,
som hos C4 är hedersgäst.
Så karlar låt oss njuta av flärden,
för kvinnan bäst av allt är i världen.
Det är kvinnan, det är kvinnan,
som hos C4 är hedersgäst.