

C⁴-sånger den 22 september 2004!

1. Helan visar vägen

Mel: Fia Jansson

Känner du hur det doftar av sill och potatis?
Ser du hur glasen fyllda står av qvantum satis?
Halsar som är torra som stuprör i Sahara
snarligen skola fuktas av dropparna rara.

Helan den tog vi först för den ska visa vägen,
så inte lilla Halvan får känna sig förlägen.
Sen kommer säker Tersen, för när vi börjat njuta,
då är det klart som dagen att vi inte bör sluta.



2. Fem kalla centiliter

Mel: Fem smutsiga små fingrar

Fem kalla centiliter
och en pilsner om du vill.
Så blir det nästan alltid,
när vi kårar sill i dill.
Det vore ganska illa,
om det inte fanns nån sill.
Men det finns det som värre är,
att det ej fanns nubbe till.



3. Är ni rädda bliva plirum?

Mel: Jungman Jansson

Hej och hå alla vänner, låt oss se ni diskar glasen.
Det är långt till morgonväkten och tills det är dags att gå.
Har du druckit så du känner att du blivit smått i gasen.
Har du fått den rätta fläkten, så låt flaskorna stå.

Hej och hå alla vänner: är ni rädda bliva pirum?
Har ni fruktan för att falla under bordet eller så?
Känner ni hur törsten bränner, låt oss sjunga lirum dirum,
medan suparna så kalla genom struparna gå.

4. Nubbarnas taktik

Mel: Petter Jönsson

När första nubben har smugit ner genom strupen,
snart andra nubben i glaset sitter nerkrupen.
Sen tre och fyra i hastig takt utför vandra
och väl därnere de träffar åter varandra.

Första nubben den tänder glimt i vart öga,
den andra nubben den lär värma de som är tröga.
Sen tre och fyra då lossnar känslor och ordet,
men tar du flera du kanske går under bordet.

